

Gekke vormen

Een kartonnen boekje dat niet alleen leuk is voor hondenliefhebbers. De dreumes zal van dit boekje genieten vanwege de flapjes en het ontdekken van alle hondjes. Voor de peuter is er meer. Op een aantal pagina's staan twee hondjes. Soms zie je er eerst maar één, totdat je het flapje openklapt. Zo vind je een dikke en een dunne hond, een hondje op de tafel en een hondje eronder, een hondje vóór een grote hond en een hondje erachter en een hondje binnen en een hondje buiten. Op de andere pagina's verandert het hondje zelf als je het flapje omvouwt: een wakkere hond slaapt plotseling, een korte hond wordt heel lang en een recht hondje verandert in een kronkelig hondje. Elke pagina heeft een andere kleur. Ook de hondjes variëren van kleur. En hoe zit het met het gevlekte hondje? Kleuren, vormen, tegenstellingen, alles zit in dit boekje.

Een hondjesboek (vol tegenstellingen). Oogappel, ISBN 978 90 022 6300 2, prijs €12,99.



Liefde en schuld

Lampje is de dochter van een vuurtorenwachter. Haar vader is nogal opvliegend sinds haar moeder is overleden. Op een dag zijn de lucifers op en kan Lampje het licht niet aansteken in de vuurtoren. Daardoor vergaat een schip voor de kust. Was de situatie al niet erg rooskleurig, nu wordt het nog erger: vader wordt opgesloten in de vuurtoren en Lampje komt te wonen in het zwarte huis. In het zwarte huis zou een monster wonen. Dat blijkt gelukkig niet te kloppen: het monster is een jongen. Wat is er met hem aan de hand? Vanaf dit moment in het boek worden fantasie en realiteit vermengd met elkaar. Lampje komt in aanraking met meerdere wezens die in het echt niet bestaan, maar in dit boek prima passen. Uiteraard loopt het boek goed af nadat Lampje heel wat beproevingen heeft moeten doorstaan. Een knap geschreven, verrassend, spannend en ontroerend boek. Dit boek verdient een prijs!

Lampje, Annet Schaap. Uitgeverij Querido, ISBN 978 90 541 2037 9, prijs €16,99.



Kinder BOEKEN

DOOR IRIS KAMP

THEMA

Fantasiespel

Bart en Edo spelen elke dag samen op de Suikerheuvel met hun dozen. Eerst zijn ze piraten en hun dozen de schepen, dan vormen de dozen een kasteel. Maar dan komt een derde jongen, Kai, de heuvel op. Hij wil meespelen en sleept ook een doos met zich mee. Bart vindt het moeilijk. Is het wel leuk om met zijn drieën te spelen? Wanneer het monstermaakseldozen voor zijn deur staat durft hij de nieuwe vriendschap een kans te geven.

Het kartonnen kasteel, Linda Sarah & Benji Davies. Luitingh-Sijthoff, ISBN 978 90 245 7665 4, prijs €13,99.



Van dit prentenboek op rijm krijg je zin om te... spelen! 'Vliegen met mijn ogen dicht, wolken kussen mijn gezicht (...) de motor bromt terwijl ik juich, mijn papa is een...' Ja, wat zou vader zijn? Omdat de tekst rijmt, kunnen kinderen het raden. Mocht dat te moeilijk zijn, dan laten de vrolijke tekeningen

het op de volgende bladzijden zien. Eerst is vader een vliegtuig, daarna een olifant, een reus, een zweefmolen en een krokodil. Herkenbaar, ook het slot!

Mijn papa is een..., Marieke van Ditshuizen. De Vier Windstreken, ISBN 978 90 511 6584 8, prijs €14,50.

Van ouders moet je altijd netjes eten en mag je geen rommel maken. Gelukkig heeft Bruno een tovertoeter waarmee zijn ouders veranderen in monsters die er zelf één grote puinhoop van maken. Wat een lol! 'Ze stampen en bonken, ze razen en ronken.' Bruno heeft dikke pret. Maar gaan zijn ouders niet een beetje te ver? En is het niet eens tijd om naar bed te gaan? Bruno blaast op zijn toeter en dan is alles weer normaal. Gelukkig maar.

Het monsterbonsterbolderboek, Jozua Douglas & Marieke Nelissen. De Fontein, ISBN 978 90 261 4135 5, prijs €13,99.

