

Welkom

€ 0,00  0

Zoeken



Nieuws

Webwinkel

Webwinkel campagnes

Kamishibai

Scholen

Varier

Contact

Café

[Vertel verder](#)

Navigatie

De laatste nieuwtjes over kinderboeken, leesplezier, en
ander bijzonder nieuws.

Annet Schaap; Lampje

De Kleine Kapitein heeft een nieuw lievelingsboek, we hopen dan ook dat het boek nog vele prijzen in de wacht gaat slepen. Eigenlijk durven we wel te zeggen dat we ervan uitgaan dat dit boek nog heel veel geprezen gaat worden.

We hebben het over Lampje van Annet Schaap.

In het boekenvak kennen we Annet als illustratrice van prachtige boeken maar nu komt ze met haar eigen debuut: Lampje.

Het verhaal is zo indrukwekkend dat je het boek eerst zelf zal willen lezen voordat je het cadeau geeft aan je kinderen, daarom is voorlezen van dit ontroerende boek ook een goed plan!

Lampje woont bij haar vader in de vuurtoren op een schiereiland. De papa van Lampje, vader Augustus, is niet altijd een hele lieve papa. Vader Augustus heeft nog maar één been waardoor het hem niet lukt om elke avond de vuurtoren aan te steken, dus elke avond beklimt Lampje de trappen om de vuurtoren aan te steken.

Op een avond rammelt Lampje met het lucifer doosje en ontdekt dat het doosje leeg is. Ze gaat naar de kruidenier in de hoop dat hij nieuwe lucifers voor haar heeft. De terugreis in de storm is woest en bijna onmogelijk, en het mandje van Lampje waait weg. Het mandje waar de lucifers in lagen.



De volgende ochtend verzamelen de burgemeester, de politie en lampjes leraren zich in het dorp, samen lopen ze richting de vuurtoren.

Nog voordat ze aan kunnen kloppen heeft vader de deur al geopend.

Die nacht, de ene avond dat het Lampje niet gelukt is de vuurtoren aan te steken, heeft er een heftige storm gewoed op zee.

Dit zijn pas de eerste paar bladzijdes van het boek en dit heeft ervoor gezorgd dat we het boek in een ruk uit hebben willen lezen. Vol ontroering en meegezogen in dit boeiende avontuur hadden wij het boek vrij snel uit.

Bedankt Annet voor weer een prachtige toevoeging in de kinderboekenwereld. We hopen dat het boek alle waardering gaat krijgen die wij vinden dat het verdiend.

Anna Woltz; Alaska

Het nieuwe boek van Anna Alaska Op de eerste dag v weet Sven het zeker: hij briljante stunt uithalen. meteen die zielige jonger Parker wil juist onzichtk heeft net de ergste zomer achter de rug en vertrouwd Dan ontdekt ze dat Alaska



eerst van háár was, nu bi
als zijn hulphond.
Overdag wil Parker niks t
met Sven, dus er zit maar
ze Alaska ooit nog wil zi
nachts.

Anna Woltz (1981) heeft n
kinderboeken op haar naar
laatste boek Gips werd be
Zilveren Griffel.

Contact

De Kleine
Kapitein
Botersloot
173
3011 HE

 De Kleine
Kapitein

Rotterdam

+31 010 412

47 50

© 2011 - 2017 De Kleine Kapitein | [sitemap](#) | [rss](#) | [webwinkel beginnen](#) - powered by [Mijnwebwinkel](#)